

Διακεκριμένοι και Αξιότιμοι Καλεσμένοι,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, και εκ μέρους των συναδέλφων μου και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνετε απόψε!

Είμαστε, πράγματι, υπερήφανοι για το έργο μας και ιδιαίτερα ευγνώμονες στο θείο μου, τον Ιδρυτή μας, τον αείμνηστο Σταύρο Νιάρχο, χάρη στον οποίο γίνονται όλα αυτά. Του είμαστε ευγνώμονες που μας έδωσε τη δυνατότητα να βοηθάμε το κοινωνικό σύνολο. Το σημερινό βραβείο απονέμεται στο πλαίσιο μίας βραδιάς αφιερωμένης στην Ελλάδα, με σκοπό τη στήριξη της χώρας κατά τη διάρκεια της δεινής αυτής κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Σας χαιρετίζουμε και σας ευχαριστούμε όλους για τις προσπάθειές σας.

Στο πνεύμα αυτό, παραλαμβάνουμε το αποψινό βραβείο εκ μέρους του ιδρυτή μας, ενός πραγματικού παγκόσμιου πολίτη. Ήταν επιθυμία του το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρ' ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο ίδρυμα, να εστιάζει τις φιλανθρωπικές του δραστηριότητες στην Ελλάδα, προσφέροντας τουλάχιστον το 50% της στήριξής του στην αγαπημένη πατρίδα του.

Η δράση μας είναι παγκόσμια. \$1,4 δις (€1,06 δις) σε δωρεές σε περισσότερα από 100 κράτη από το 1996. Για προφανείς λόγους, ωστόσο, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το επίκεντρο της προσοχής μας είναι η Ελλάδα. Μια χώρα της οποίας οι πολίτες υποφέρουν πραγματικά, μια χώρα όπου ο κοινωνικός ιστός βρίσκεται υπό διάλυση, μια χώρα που εύκολα μπορεί κανείς να κατακρίνει, να κατηγορήσει για όλα τα λάθη του παρελθόντος και, δυστυχώς, τις περισσότερες φορές, δικαίως. Συγχρόνως, όμως, μια χώρα όπου πολλοί άνθρωποι εργάζονται πάρα πολύ σκληρά για να αλλάξουν την πραγματικότητα, μια χώρα που χρειάζεται την υποστήριξη όλων μας για να βγει από την άβυσσο. Μια χώρα, η Ελλάδα, η οποία – να μην ξεχνάμε – στο κάτω-κάτω της γραφής έχει συμβάλει με πάμπολλους τρόπους στον πολιτισμό εδώ και μερικά χιλιάδες χρόνια. Με γνώμονα τα παραπάνω, το Ίδρυμα έχει ακολουθήσει μία αρκετά πολύπλευρη προσέγγιση όσον αφορά τις δωρεές του, επιπλέον της «συνήθους» φιλανθρωπικής του δράσης. Έχουμε εστιάσει το έργο μας στην παροχή ανακούφισης και στην άμβλυνση του πόνου, όπως εκφράζεται μέσω της τριετούς πρωτοβουλίας των 100 εκατομμυρίων ευρώ, με σκοπό την ανακούφιση της κοινωνίας κατά την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση. Παράλληλα, έχουμε συμβάλει και στην παροχή ευκαιριών και ελπίδας για το μέλλον, μέσω διαφόρων προγραμμάτων. Το αποκορύφωμα είναι η κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα, ένα αστικό πάρκο 170 στρεμμάτων, το οποίο περιλαμβάνει νέες εγκαταστάσεις για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και την Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Το έργο θα παραδοθεί στον ελληνικό λαό στα τέλη του 2015.

Η φιλανθρωπία δε μπορεί να αντικαταστήσει το κράτος. Όσο μεγάλος κι αν νομίζεις ότι είσαι, όσο μεγάλος κι αν νομίζουν οι άλλοι ότι είσαι, δεν είσαι, τελικά, και τόσο μεγάλος. Η φιλανθρωπία μπορεί κι οφείλει να δώσει το παρών, αλλά δεν πρέπει και δεν μπορεί να αντικαθιστά το Κράτος. Σε έναν κόσμο όπου, όπως γρήγορα μαθαίνουμε σήμερα, το Κράτος Πρόνοιας δε λειτουργεί, χρειαζόμαστε, αντ' αυτού, μία Κοινωνία Πρόνοιας: μια Κοινωνία της οποίας τα μέλη ζουν με ευπρέπεια, αξιοπρέπεια, ευγένεια και ελπίδα, μία Κοινωνία που βασίζεται στη συνεργασία ενός σωστά διοικούμενου κράτους, ενός αποτελεσματικού Ιδιωτικού τομέα και της φιλανθρωπίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, στον 21^ο αιώνα, είναι τόσο μεγάλα που δε μπορεί κανείς να τα λύσει από μόνος του, όσο δυνατός και μεγάλος κι αν θεωρεί ότι είναι. Έχουμε ανάγκη από συνεργασίες σε όλα τα επίπεδα. Στον τομέα της φιλανθρωπίας, η οικονομική βοήθεια είναι πολύ σημαντική, αλλά εξίσου σημαντικοί είναι και οι εθελοντές που δίνουν ζωή στα προγράμματα. Μη φοβάστε να ρωτήσετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Αυτό μου θυμίζει πάντα τη φράση του John F. Kennedy, «μη ρωτάς τι μπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι μπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου». Μη φοβάστε να κάνετε λάθη. Να αποφεύγετε τις συγκρούσεις συμφερόντων. Να είστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, δεν υπάρχει ανταγωνισμός – στον κόσμο της φιλανθρωπίας χωράνε όλοι. Μοιραστείτε τις γνώσεις σας και μην αφήνετε τις πρωτοβουλίες – όσον καλές κι αν είναι – να παραμένουν πρωτοβουλίες για

περισσότερο χρόνο απ' ότι χρειάζεται. Δώστε τους ζωή όσο πιο σύντομα μπορείτε, διότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο!

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ας κλείσουμε με κάτι ευχάριστο. Εμπνευσμένοι από την αποψινή εκδήλωση, ανακοινώνουμε μία νέα πρωτοβουλία 100 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα, ένα μακροπρόθεσμο έργο, που θα ονομάζεται **Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων**. Αποτελεί για εμάς τη λογική εξέλιξη της τρέχουσας προσπάθειάς μας για την ανακούφιση των συνεπειών της κρίσης, η οποία συνεχίζεται αδιάκοπα, καθώς έχουμε ήδη διαθέσει 75 από τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Η προσοχή μας στρέφεται τώρα στο να κάνουμε ότι μπορούμε, από την πλευρά μας, για να στηρίξουμε την «επανεκκίνηση των νέων». Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων στην Ελλάδα είναι σήμερα υψηλότερο από 60%, στερώντας από τους νέους το μέλλον τους και καταστρέφοντας ακόμη περισσότερο τον κοινωνικό ιστό μιας ήδη εξασθενημένης κοινωνίας. Η κατάσταση αυτή απλά δε μπορεί να συνεχιστεί. Οι νέοι είναι το μέλλον μας, πρέπει να τους επανακινητοποιήσουμε, να τους εμπυχώσουμε, ώστε να είναι σε θέση να ελπίζουν, να ονειρεύονται, να πιστεύουν ότι τα όνειρά τους μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, να πιστεύουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στον κόσμο μας από μία δυνατή θέση, να μπορούν, εν τέλει, να βοηθήσουν κι όλους εμάς καθώς μεγαλώνουμε. Εμείς, η γενιά των «baby boomers», έχουμε αρχίσει πια να γερνάμε! Μη μας υπερεκτιμάτε. Ναι, θα βάλουμε τα χρήματα, αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια! Χρειαζόμαστε το καλύτερο δυνατό πνευματικό κεφάλαιο από όλο τον κόσμο, ώστε να προσδιορίσουμε με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο την υλοποίηση αυτού του έργου. Η νέα μας προσπάθεια χρειάζεται συνεταίρους όλων των ειδών, χρειάζεται συνεργάτες, και χρειάζεται εθελοντές. Πρέπει όμως να κινηθούμε, και κινούμαστε γρήγορα! Θα φιλοξενήσουμε, λοιπόν, μέσα στους επόμενους μήνες στη Νέα Υόρκη, ένα διεθνές συνέδριο που θα συγκεντρώσει τα καλύτερα μυαλά, για να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε και να αξιολογήσουμε τους καλύτερους τρόπους προκειμένου να εφαρμόσουμε το έργο μας. Από πολλές απόψεις, έχουμε ως τώρα υπάρξει αυτάρκεις. Τώρα, όμως, το λέμε καθαρά ότι οι ανάγκες που υπάρχουν είναι τέτοιες που οφείλουμε να έχουμε τη δύναμη να ζητήσουμε τη συμμετοχή άλλων, προκειμένου να είμαστε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί σε έναν από τους πιο ευαίσθητους και σημαντικούς τομείς που πλήττονται από την κρίση. Προσπάθειες αυτού του είδους ενδυναμώνουν τις κοινωνίες μας, και οι ισχυρές κοινωνίες είναι εκείνες που είναι σε θέση να απορρίψουν από μέσα τους τις ακραίες απόψεις που είναι καταστροφικές για την ευπρέπεια, την αξιοπρέπεια, την ευγένεια, την ελπίδα... Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως.

Εν κατακλείδι, ο Αριστοτέλης είχε πει ότι, εκπαιδύοντας το μυαλό χωρίς να εκπαιδεύσουμε την καρδιά, δεν είναι καθόλου εκπαίδευση. Η ώρα για δράση είναι τώρα, και όλοι σας μπορείτε και οφείτε να βοηθήσετε. Σας ευχαριστώ!